

Χριστούγεννα στη Γαλλία και την Ελλάδα.



Τα Χριστούγεννα είναι μία καταπληκτική γιορτή. Όμως δεν γιορτάζεται σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο.

Στην Γαλλία τα Χριστούγεννα είναι μία θρησκευτική γιορτή που χαιρόμαστε με τις οικογένειες μας όπως και στην Ελλάδα. Εκτός από κοινά υπάρχουν και διαφορετικά στοιχεία κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στις δύο χώρες.



Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα τρώμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, αντιθέτως στη Γαλλία τρώνε ένα σοκολατένιο κορμό (la buche de Noel) που είναι στολισμένος με ζαχαρωτά. Ένα ωραίο ζαχαροπλαστέιο που φτιάχνει νόστιμους κορμούς λέγεται Paul. Βρίσκεται στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Η Galette des rois για τους Γάλλους είναι η αντίστοιχη βασιλόπιτα μόνο που αντί για φλουρί κρύβεται μέσα της μια φιγούρα “ la feve” και φτιάχνεται με σφολιάτα “pates feuilletées”. Όποιος βρεί στο κομμάτι του τη φιγούρα έχει το δικαίωμα να φοράει όλη μέρα μια φανταχτερή κορόνα. Γι'αυτό το λόγο οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες τις πουλάνε με μια χαρτονένια κορόνα.



Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα είναι οι θρησκευτικές τελετές. Στην Ελλάδα η λειτουργία γέννησης του Χριστού στις εκκλησίες τελείται το πρωί ενώ στη Γαλλία τελείται στις δώδεκα τα μεσάνυχτα “Minuit Chretien a la messe de minuit.”



Επίσης οι Γάλλοι στις εκκλησίες αντί για εικόνες στολίζουν φάντες. Έτσι υπάρχει ένας μικρός ανταγωνισμός για το ποια εκκλησία χει την καλύτερη φάντη.

Περισσότερο όμως από όλα με έχει εντυπωσιάσει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα του Παρισιού “Galeries Lafayette”. Είναι ένα πολυκατάστημα του οποίου η εσωτερική αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του χώρου μοιάζει με θέατρο με θεωρεία. Τα Χριστούγεννα στολίζεται με ένα τεράστιο δέντρο που φτάνει από το ισόγειο μέχρι το ταβάνι.



Σοφία Παπαλοπούλου